



Hand in Hand NL

(<http://handinhandnederland.org>)



📅 Geplaatst door Hand in Hand Nederland 20 oktober 2016

## Nieuwsbrief April 2014

Beste donateurs en belangstellenden van Hand in Hand Nederland,

Het afgelopen jaar is door de vele donaties weer een succes geworden. Met elkaar hebben we ca. € 37.000 ingebracht. Dat uw geld goed terecht komt, werd ons weer duidelijk toen een paar bestuursleden vorige maand Orissa bezochten. Daar bekeken ze o.a. de Balashram Residential School.

Om u een beeld te geven van de verschrikkelijke omstandigheden waaronder de kinderen soms leven voordat ze op de Balashram terecht komen, het volgende citaat uit *The Flood, the Bear and the Dog* van Jyothi Bathina:

*De zwerfhond gromde, met zijn tanden ontbloot en wilde zijn buit niet opgeven. Maar Madhav was net zo vastberaden. De steen zwiepte uit zijn slinger en de hond rende keffend weg, terwijl hij zijn kostbare lading liet vallen. Madhav rende ernaartoe en pakte het snel op. Het zat onder de modder en slijm van de hond, maar hij veegde het af aan zijn broek en nam een grote hap. Hij sloot zijn ogen en kauwde vol genot op het beschimmelde stuk brood uit de vuilnisbak waar hij met de hond om had gevochten. Het dempte de verschrikkelijke pijn in zijn buik, tenminste voor even.*

Het boek gaat over kinderen die hun familie kwijtraken tijdens een overstroming, of op straat leven als een bedelaar en uitgebuit en mishandeld worden. Als ze aankomen in de Balashram school zijn ze, zoals in het boek beschreven wordt, "gebroken en onzeker, met hun hoofden vol luizen en hun huid onder de schurft." Maar ze groeien onder liefdevolle zorg al snel uit tot enthousiaste leerlingen vol zelfvertrouwen.

Een van de leerlingen zegt: "Ik groei hier op als een prins in een paradijs. Mijn leraren hier op school, de mama's en de baba's, en mijn vele vriendjes maken er één fijne familie van."

**Balashram school**

De school heeft nu 440 kinderen. De oudste groep heeft nog twee jaar om zich voor te bereiden op de toekomst. Er is een start gemaakt met zogenaamd “vocational training”. Daarmee kunnen leerlingen ontdekken wat ze later willen worden, en leren ze praktische vaardigheden, zoals computers bedienen, naaien, loodgieterswerk en fietsen maken. Verder wordt er nagedacht over hoe het na school verder moet. Er worden hostels, stageplekken en opleidingen voor de kinderen gezocht.



*(op weg naar)de ochtendreveille om 7 uur*

De bestuursleden spraken een paar van die kinderen. Ze doen het erg goed op school. Een van de jongens vertelde dat hij, als captain van zijn voetbalelftal, in de finale is gekomen van de groep onder 14 jaar van de staat Orissa. Veel kinderen willen later een beroep waarmee ze het leed dat ze in hun eigen leven gezien hebben kunnen bestrijden. Een jongen die vrouwen zag sterven in het kraambed wil gynaecoloog worden en een leerling die zelf in een krappe, bedompte hut heeft gewoond, wil architect worden en huizen bouwen voor arme mensen.

### **Gezondheidsprojecten**

De bestuursleden bekeken ook het nieuwe ziekenhuis in Jagatpur. Het is gebouwd met duurzame middelen, heeft zonnepanelen en waterrecycling. Een gebouw om trots op te zijn. Het voorziet in de behandeling van allerlei soorten ziekten en aandoeningen. De patiënten betalen 3 roepie (80 roepie is een euro!) om zich te laten registreren en daarna wordt alles gratis verstrekt. Artsen, specialisten, paramedisch en administratief personeel vrijwel iedereen werkt vrijwillig en zonder salaris. In India is het gebruikelijk om je, met name na je pensionering, in te zetten voor de medemens.



Van heinde en verre komen de allerarmste mensen hiernaar toe met een grote variëteit aan klachten. Diabetes, infecties, longaandoeningen, hartfalen, tandheelkundige, neurologische en psychiatrische problemen. Voor gecompliceerde operaties en aandoeningen worden ze verwezen naar andere ziekenhuizen. Er zijn twee operatiekamers en twee zalen met vijf bedden. Die zijn ook beschikbaar voor de kinderen van de Balashram als dat nodig is.

Er komt een uitgebreid verslag van het bezoek op onze website.

Ik dank u voor uw bijdrage en we hopen van harte dat u ons, en de mensen in Orissa blijft steunen. Zoals u ziet, wordt uw geld heel goed besteed.

Hartelijke groet,

Alex van Galen, voorzitter